

## Aan mijn steiger



Nelly ter Voert: „Ik was meteen verkocht toen ik aan het roer stond.“  
FOTO: RIAS MMINK

## Steeds langer weg

**Nelly ter Voert** dacht dat ze niet zoveel met varen had. Maar toen zij voor het eerst aan het roer stond, was ze verkocht.

**V**aren is mijn man met de paplepel ingegoten. Toen we elkaar leerden kennen, vroeg hij wat ik van varen vond. Ik zei: 'Ga jij maar lekker, dan blijf ik thuis met een boek op de bank'. Maar hij vond het leuk als ik mee zou gaan en ik bedacht dat ik met dat boek ook op het dek in de zon kon zitten. Onze eerste vakantie samen was op een gehuurde boot. Ik heb nog geen vijf bladzijden van mijn boek gelezen. Ik was meteen verkocht toen ik aan het roer stond. Dat weidse uitzicht, het avontuur, de vrijheid en die fijne combinatie van ontspanning en inspanning. Daarna hebben we een bootje gekocht, maar eigenlijk wilden we heel graag het motorjacht dat we tijdens onze eerste vakantie hadden gehuurd. Toen de Perla zo'n vijf jaar geleden te koop kwam te staan, hebben we haar meteen aangeschaft. Dit voelt echt als ónze boot. We varen een week-

endje, een week of een rondje op een zondagmiddag. In de zomer gaan we drie maanden weg. Mensen vinden dat bijzonder omdat we op een woonark wonen en we dus al worden omringd door water en een prachtig uitzicht hebben. Maar het is het varen zelf, onderweg zijn, de beweging voelen... Ik werk vrij hard als coach en ben altijd met mijn hoofd bezig. Zo lekker om veel lijflijker aan de slag te zijn. Bovendien ben je steeds op een andere plek, met andere mensen. De dynamiek van een boot is heel anders dan die van een woonark.

Ik werk nu aan een boek en schrijven doe ik het liefst op ons motorjacht. Mijn man is zijn werk aan het afbouwen. We kunnen dus al steeds wat langer weg. Het ideale leven: de hele zomer varen terwijl andere mensen van onze woonark genieten. Af en toe praten we over wonen op een wat groter motorjacht.

Maar we willen niet zonder de Perla en onze woonark is een geweldige plek. Vooralsnog blijven we het op deze manier doen."

Annemarie Moerman

**Eigenaar**  
Nelly ter Voert (53),  
directeur trainings/  
coachingbureau

**Bootmerk en -type**  
Corgé 1150

**Werf (gebouwd bij)**  
Cornelissen, Gendt, 1996

**Motor**  
DAF 625

**Geschatte waarde**  
70.000 euro

**Mooiste reis**  
„Eerste bootvakantie.“

**Toekomstplannen**  
„Naar  
Zuid-Frankrijk.“

**Die gehuurde boot was  
gewoon van óns'**

